



**GEEF
VANDAAG
VOOR DE
KERK VAN
MORGEN**



Pauluskerk
Een wereld andersom

**Hopen en uitzien naar het licht,
Hopen, weten dat het kwade zwicht,
Hopen, Christus komt, het ware Licht.**
(Lied 465)

De gemeenschap van de kerk. Wat betekent het voor u? Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de kerk een plek van betekenis voor u zijn. U ontvangt deze brief als lid van de Pauluskerk. We hopen dat u zich met onze gemeenschap verbonden voelt. Misschien bezocht u in het afgelopen jaar onze diensten of activiteiten of had u contact met één van onze gemeenteleden, pastoraal werkers of een ambtsdrager.

De kerk is een plek om te vieren op zon- en feestdagen, elkaar te ontmoeten en verbinding te zoeken. Een plek waar we terecht kunnen in tijden van verdriet en rouw en waar we er voor elkaar kunnen en willen zijn. Daarnaast staat de Pauluskerk midden in de wereld en zoekt verbinding met die wereld, o.a. door het organiseren van culturele activiteiten zoals concerten en lezingen.

In onze vieringen zoeken en vinden we bezieling en inspiratie om op basis van het geloof oren en ogen, handen en voeten te zijn in deze tijd. Met een heldere liturgie, waarbij we muzikaal worden ondersteund door professionele mensen. Concreet zijn we met het pastorale en diaconale werk aanwezig om mensen te ondersteunen waar nodig.

Iedere donderdag, vrijdag en zaterdag is de Pauluskerk open van 10.00 tot 16.00 uur.

Voor een moment van stilte of om even een kopje koffie te drinken, om een kaarsje te branden of om de wisselende expositie te zien. Iedere vrijdag is er een gebed voor Vrede en Verzoening in verbondenheid met The Community of the Cross of Nails uit Coventry. Eén keer per maand is er op zondagavond een Taizéviering.

Deze activiteiten doen we allemaal met betrokken mensen en met oog voor kwaliteit. Om mensen te ondersteunen worden opleidingen betaald en krijgen onze professionals de beloning die daarbij hoort. Het gebouw moet worden onderhouden en materialen worden aangeschaft.

Omdat we financieel geheel afhankelijk zijn van de bijdragen van onze leden hebben we uw financiële bijdragen nodig.





GEEF
VANDAAG
VOOR DE
KERK VAN
MORGEN



Pauluskerk
Een wereld andersom

Daarom vragen wij u om ons te steunen met een vast bedrag per maand, kwartaal of jaar door middel van de actie Kerkbalans. Ook kleine bedragen helpen mee. Gezien de stijgende kosten durven we te vragen om uw bijdrage van vorig jaar zo mogelijk iets te verhogen, zodat we verder kunnen werken aan de opbouw van onze gemeente. Maakt u het met uw bijdrage mede mogelijk kerk te zijn voor elkaar?

Met een hartelijke groet,

Hetty Veneklaas, voorzitter kerkenraad
voorzitter@pauluskerkbreukelen.nl

Bram-Willem Aarnoutse, predikant
predikant@pauluskerkbreukelen.nl

Als wijkgemeente Pauluskerk is met elkaar besproken en besloten dat we de activiteiten vanuit het verleden zoveel mogelijk willen handhaven. Met de teruglopende vrijwillige bijdragen en de stijgende kosten ontstaat nu mogelijk een negatief resultaat voor het komende jaar: 2024.

In het verleden kon vanuit de centrale kas van de Protestantse Gemeente Breukelen vaak een positief resultaat worden behaald. Het wijk jaartekort wat waarschijnlijk ontstaat, kunnen wij dragen vanuit de wijkreserve die door de jaren heen is opgebouwd. Maar dit is niet een oneindig bedrag.

Als u de begroting wilt inzien, zal dit van harte worden aangeboden, u kunt dan contact opnemen met de (ouderling-) kerkrentmeesters van de Pauluskerk: Kees Andreae, Hans Schriever en/of Jeroen Singels. e-mail: kerkrentmeester@pauluskerkbreukelen.nl

Wij kijken uit naar uw toezegging en ondersteunen graag bij een periodieke schenking, die door het vast te leggen fiscaal aftrekbaar is voor u.

